

Om 08.25 gaat 's ochtends het hek open. Kinderen kunnen zelfstanding tussen 08.30 en 08.40 uur de school inlopen. 's Middags gaat het hek op maandag, dinsdag en donderdag open om 14.30 uur. Op woensdag en vrijdag gaat het hek 's morgens open om 11.45 uur. Mocht u een keer eerder zijn, dan wacht u uit veiligheid op een parkeerhaven of op een parkeerplaats rondom onze school. Er is toezicht vanaf 08.30 uur. Dan pas komen kinderen op school.

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),

We zijn alweer twee weken druk aan het werk. Deze week en volgende week staat in het teken van toetsen, maar zeker ook van leuke dingen doen.

U kunt nog iets langer het **tevredenheidsonderzoek** invullen, mocht u daar in de vakantie niet aan toegekomen zijn. Dank u wel!

REGEL VAN DE WEEK

De komende twee weken besteden we aandacht aan:



- Ik geef anderen de ruimte
- Ik let op mezelf

Als je het even vergeet, dan herinneren de picto's in de gang je er wel weer aan.

FIETSVERLICHTING

In deze donkere tijd is het belangrijk dat de kinderen die op de fiets naar school komen, goede verlichting hebben.

Het is belangrijk dat ze zelf kunnen zien waar ze fietsen, maar het is nog belangrijker dat ze gezien worden door automobilisten en andere weggebruikers.

Willen jullie er daarom voor zorgen dat de verlichting van de fiets goed in orde is?

Het gaat om de veiligheid van jullie kinderen!



VERJAARDAGEN



JANUARI

24: Ywano

25: Bruce

26: Rian

FEBRUARI

01: Milano

03: Marijn

Belangrijke data:

Dinsdag 31 januari: kinderen vrij (ivm onze studiedag)

Maandag 13 t/m 15 februari: oudergesprekken op school

Zaterdag 25 febr t/m 5 maart: voorjaarsvakantie

TREFWOORD

Bijbelse geschiedenis

Zorg in balans?

Voor iemand zorgen kost soms inzet en energie. Maar je kunt er ook iets voor terugkrijgen: een glimlach of voldoening. Soms krijg je te weinig zorg, je komt tekort. Je kunt ook te veel zorgen, dan is het misschien goed om los te laten. Het eerste genezingsverhaal uit de Bijbel gaat over een man die niet kan spreken en het tweede over een blinde bedelaar. Jezus gaat zorgzaam naar ze toe. De eerste man kan weer spreken en de bedelaar ziet weer. Wat een wonder!

Bijbelse verhalen

- Een man die niet kan praten. Jezus gaat naar een man toe die wat verderop staat en niet spreekt. Dan maakt Jezus contact en de man begint te praten. Het is een wonder, Matt. 9:32-34.
- Jezus zorgt voor een blinde bedelaar. De blinde bedelaar waar Lucas over schrijft heeft de zorg van anderen nodig, maar die krijgt hij niet. Dan ziet Jezus hem zitten...Lucas 18: 35-43.

korte kindercursussen

1-12 JAAR voorjaarsaanbod

Cultuuroepel vechtdal

BEELDEND MUZIEK KONST & TECHNIEK TONEEL & DANS

Ontdek wat jij het leukste vindt!
kijk voor meer info en inschrijven op
www.gewoonactief.nl

* vanaf €2,50 per cursus

Heb je iets gekozen? Leuk!
Schrijf je in voor 11 februari 2023 (vol = vol)

Namens het team van de Oase, wensen wij u een fijn weekend!